



Door Caroline Ludwig

Ter Plekke

Raha Ansari

Ontwerpster **Raha Ansari** <1> werd geboren in Tabriz, Iran. Op haar 22ste verhuisde ze naar het Verenigd Koninkrijk. Daar haalde ze een masters in computeranimatie en werkte ze als multimediadesigner in Londen. Daarna besloot ze haar droom te realiseren en volgde ze onder meer opleidingen aan de Design Academy en Artez. Drie jaar geleden kwam ze in Den Haag wonen, dicht bij Schiphol, zodat ze haar familie in Londen gemakkelijk kan bezoeken. In 2015 begon Raha haar eigen label met leren accessoires. Ze is een van de deelnemers aan Designkwartier; van 27 tot en met 29 mei is haar werk te zien bij YurtStore. Met haar echtgenoot, een Welshman, woont ze op Scheveningen.



Foto: Eveline van Egdom

1



Foto: Meneer Chocola

BUURT

"Het Zeeheldenkwartier heeft leuke onafhankelijke winkels en cafeetjes. Tijdens Designkwartier is het de beste tijd van het jaar om deze wijk te bezoeken. Zo heb ik dat ook gedaan. Het Hofkwartier in het oude centrum heeft ook een fijne atmosfeer."

KOFFIE

"Ik houd meer van thee. Verse muntthee drink ik bij Meneer Chocola <2> in de Keizerstraat, dat is dicht bij mijn huis. Het interieur is een beetje Frans en er komen veel surfers. Soms hangt er een bordje op de deur dat ze even dicht zijn. Dan is meneer Chocola zelf aan het surfen."

UITGAAN

"In de zomer ga ik graag naar het Zwar-

te Pad. Indigo is een leuke strandtent met een hippie-Ibiza-stijl. Ze organiseren feesten met livebands. Er komt een gemixt publiek, niet alleen studenten zoals in veel andere strandpaviljoens. Een andere leuke plek is Havana op het Buitenhof. Daar draaien ze lekkere latin muziek."

ONTWERPER M

"Michael Barnaart van Bergen ontwerpt klassieke knitwear met een heel eigen stijl. De jurken hebben bijvoorbeeld een ingebreide riem. Voor mij is hij de vertegenwoordiger van de Haagse mode."

ONTWERPER V

"Ik was tijdens een eerdere editie van Designkwartier onder de indruk van Anouk van Klaveren. Zij maakt onder meer strikken met echt haar. Heel eigentijds en niet iedereen zal ervan houden, maar ik zou er zo één willen met mijn eigen haar."



Foto: Gemeente Den Haag

3

KLEDINGWINKEL

"Concrete in de Papestraat vind ik erg leuk. En COS is eigentijds en niet glamourous. Ik houd van de constructies van hun kleding en sieraden. Omdat ik gek ben op Scandinavische ontwerpers, ga ik ook graag naar Northbound in New Babylon."

LEKKERNIJ

"Voor ik in Den Haag kwam wonen, kende ik de Indische keuken niet. In de Markthof proefde ik voor het eerst een lempert, een heerlijke snack met kipvulling."

GEBOUW

"Ik houd van de oude gebouwen rond het parlement. Maar mijn favoriet is de Passage, vooral het oude deel met het gebogen glazen dak waar mooi licht binnenvalt. Ook het Kurhaus <3> aan het strand vind ik imponerend."

AFBREKEN

"Het gebouw van HEMA aan de Grote Marktstraat vind ik niet mooi, de buitenkant heeft echt geen karakter. Terwijl ik dol ben op deze winkel, voor mij is HEMA zo Nederlands."

TYPISCH

"Kapotte paraplu's in afvalbakken. Zelfs mijn stormparaplu heeft de Haagse wind niet overleefd."

RESTAURANT

"Mijn verjaardag vier ik bij Taste of

Persia in de Piet Heinstraat, daar voel ik me thuis. Ze hebben authentiek Iraans eten en ze serveren grote porties. Ik kan de voorgerechten echt aanraden en khorosht, dat is een schotel met lamsvlees."

HAGENAAR M

"René Bom <4> kom je overal tegen, hij presenteert muziekfestivals en rijdt op iconische fietsen. Zijn bamboobike vind ik het mooist."



Foto: Wikimedia

HAGENAAR V

"Fotografe Femque Schook heeft een kledingstijl en persoonlijkheid waar ik erg van houd. Zij maakte de beelden voor mijn site."

SPORTPLEK

"De Uithof met de indoorklimmuur.

In Iran ging ik vaak met mijn vader de bergen in; klimmen vind ik heel meditatief."

LUNCHROOM

"Bij Swags Central in de Haagsche Bluf hebben ze heerlijke omeletten en salades. En de Britse eigenaar is een leuke vent."

ONDERGEWAARDEERD

"De evenementen en festivals in de stad. Veel locals weten niet eens dat ze er zijn. Kaderock is mijn favoriet. Ook ga ik altijd een keer kijken bij het Vuurwerkfestival en breng ik een bezoek aan Vlaggetjesdag. Haring heb ik geprobeerd te eten, maar lust ik echt niet."

CADEAUWINKEL

"Bij fairtradeshop WAAR in de Schoolstraat koop ik onder meer kaarsen en thee. Er is één Iraanse winkel in de stad, Super Persia aan de Rijswijkseweg, maar daar ben ik nog nooit geweest."

GEHEIMTIP

"De duinen bij Duindorp. Heel anders dan Scheveningen, hier springen konijnen tussen heuvels vol rozenbottels."

SUGGESTIE

"Ik ben gek op Den Haag, de stad is goed georganiseerd, schoon en veilig. Het enige nadeel is de wind. Misschien kunnen we er een Chinese Muur omheen bouwen."

ADVERTENTIE

LEZERSAANBIEDING

TONEELGROEP
DE APPEL



DHC
Den Haag Centraal

Decamerone

naar Boccaccio regie Arie de Mol

Verhalen over liefde, lust, list en bedrog

Vanaf 1 juni, Appeltheater Den Haag
aanvang 19.30 uur, zondag 14.30 uur



www.toneelgroepdeappel.nl

U ontvangt een aantrekkelijke korting voor de try-outs op 1, 2 en 3 juni. U betaalt slechts € 20,- per kaartje (normale prijs € 27,50). Kortingskaarten bestellen? Ga naar toneelgroepdeappel.nl en klik op bestel kaarten. U dient bij het vakje coupon 'Den Haag Centraal' in te vullen.

Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere kortingen en op al gekochte kaarten.